

Kære Venner.

Vi vil ønske jer en glædelig jul og et godt nytår. Og så vil vi gerne sig jer tak for jeres omsorg for os. Vi ved at i beder for os, og det er vi meget taknemmelige over at i gør, og vi har brug for at i bliver ved med det. Tak for alle de hilsner og gaver vi har fået fra jer i løbet af 2020.

Vi har været i Danmark siden den 31. Marts, og nu trænger vi snart til at komme hjem til Cambodja. Og vi rejser den 9. Januar. alt det praktiske er på plads til rejsen, og vi glæder os meget til at komme af sted. Men det er på samme tid vedmodigt at skulle rejse. Nu skal der snart tages afsked, og det er faktisk svært hver gang.

Alfred og Manola har det rigtig godt. Alfred har virkelig nydt sin tid i børnehaven, børnebakken i Åkirkeby. Og hvor er det dejligt at kunne sende ham i en børnehave, hvor personalet fortæller om Jesus, og de synger kristne sange sammen. Det er en stor velsignelse. Manola har været hjemme hos mor og far, men er også ofte blevet passet af mormor og morfar, hvilket hun elsker. Manola er en skøn pige, med et dejligt humør, og en fast vilje. Vi håber at både Alfred og Manola, begge kommer til at trives i Cambodja igen.

Vi har på mange måde haft en god tid i Danmark. Pausen fra Cambodja har givet os mod på mange flere år derude, og vi har fået talt mange ting godt igennem. Vi glæder os over, at vi skal fejre jul og nytår i Danmark sammen med vores familie. Vi er så småt gået i gang med at forberede os på rejsen tilbage til Cambodja. Og ikke mindst de 14 dage i karantæne på et hotelværelse.

I må meget gerne bede for, tiden ligenu hvor vi er i gang med at forberede os på afrejse, rejsen tilbage til Cambodja, og for dagene i karantæne.

Esajas 9,5. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.

Guds fred og glædelig jul.

Manola, Alfred, Monica og Simon Kronborg