



Philip var i sidste uge til det årlige medarbejderseminar sammen med alle øvrige ca. 40 ansatte i Soma Biblia. Hvor det meste af tiden andre år mest er gået med mange forskellige interne forhold, satte programmet i år fokus på et emne, der rækker videre ud: Hvordan når vi muslimer med evangeliet? Det var enkel og praktisk undervisning om, hvad de tror på, og hvordan vi kan opbygge gode relationer med plads til åbne og



trykke samtaler om alle de spørgsmål, der hober sig op, når en muslim bliver interesseret i Jesus og ønsker en nærmere relation til ham. Det hele bar tydeligt præg af, at underviseren selv bor sammen med sin kone som teltmagermissionærer i et meget muslimsk område. Ikke mindst en video, hvor hun fortalte om sin kamp med kaldet til at flytte dertil og tydeligt gav udtryk for sin glæde over det fællesskab, som hun efter længere tids søgen nu havde fundet ind i med de lokale muslimske kvinder, talte stærkt til alle om vort ansvar for at dele evangeliet med dem, der stadig ikke har hørt og taget imod det.



Vi vil gerne hilse jer med nogle ord fra Esajas 61: "Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkedede, for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævdag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger."

Det gælder muslimer, men også mange, som vi møder i arbejdet her i stiftet, at de er fanger og lænkedede på den ene eller anden måde. Der er mange med knuste hjerter pga. det hårde liv, de har. Der er mange, der sørger, fordi deres liv synes uden håb. Det gælder også blandt de børn og unge, vi møder. Mange er undertrykte. Men vi kender det gode budskab, som Gud har sendt os med til dem. Der er håb midt i deres hårde liv med undertrykkelse og meget mere.

Godt budskab!!!!

Tak for: - det var muligt for os at blive vaccineret  
 - Ruths arbejds- og opholdstilladelse  
 - LMU-projektet og de mange tusinde unge, der er blevet undervist  
 - Soma Biblia medarbejder seminar

Bed for: - Frimodighed til at bringe evangeliet til muslimer  
 - De mange undertrykte, dem med knuste hjerte og for hvem livet synes uden håb, at de må høre det gode budskab

Mange hilsener fra jeres udsendinge

Philip & Ruth